

Merel Moistra (cabaretière, leeftijd zegt ze liever niet) gaat sinds zeven jaar als vrouw door het leven. Ze woont samen met Bianca Buis, de moeder van haar kinderen Marlin (10) en Thomas (7). Merel heeft daarnaast een latrelatie met Piet.

"Het is niet zo dat ik het altijd al geweten heb. De werkelijkheid is niet zwart-wit. Als tiener dacht ik vooral: waarom ben ik niet normaal? Er was altijd een onbeduidend gevoel op de achtergrond. Ondertussen deed ik mijn best een goede heteroman te zijn. Ik zocht de knapste vriendin uit die ik kon vinden, en probeerde niet te luisteren naar mijn gevoel. Het kantelpunt kwam na de geboorte van Thomas. Mijn kinderwens was vervuld. Wat moest ik nog met die piemel? Dat ik liever als vrouw door het leven ging, kwam voor mijn vriendin niet geheel onverwacht. Ik trad al jaren op als vrouw en deed ook privé aan travestie. Toch was het een ingewikkeld proces. We hebben veel gepraat en gehuild, maar we zijn er goed doorheen gekomen. De hele transitieperiode heeft vijf jaar geduurd. Ik heb me vanaf het begin als vrouw gekleed. Thomas was nog klein en weet niet beter. Marlin heeft mij ook meegemaakt als man. Toen ik na de eerste laserbehandeling thuiskwam in vrouwenkleding, vroeg ze of ik moest optreden. Ik zei dat ik voortaan altijd een vrouw wilde zijn. Ze viel even stil, en zei toen: 'Als jij een meisje wilt zijn, wil ik je vriendin zijn.'

Dat het zo goed met de kinderen gegaan is, heb ik grotendeels aan mijn vriendin te danken. Zij is een geweldige vrouw en we hebben een bijzondere relatie. Die is niet in een hokje te duwen. We slapen wel in hetzelfde bed, maar hebben geen sex meer. De kinderen mogen zelf weten hoe ze mij noemen. Ik heb ervoor gekozen om als vrouw door het leven te gaan. Maar ik ben en blijf ook altijd hun vader." ►

PAPA IS EEN MEISJE

Merel, Emma en Pat werden geboren als man, maar gaan door het leven als vrouw. Wat voor invloed heeft dat op hun gezinsleven? "Mijn dochter zei: Als jij een meisje wilt zijn, wil ik je vriendin zijn."

door Anne Bakker en Door van der Wiele | fotografie Saskia Palma

'MIJN KINDERWENS WAS VERVULD. WAT MOEST IK NOG MET DIE PIEMEL?'

'DAT PAPA
NAGELLAK DROEG,
VIEL DE KINDEREN
NATUURLIJK WEL OP'

Emma Laurijssens (44, ICT'er) leeft sinds twee jaar als vrouw. Ze is gescheiden en heeft een tweeling van negen jaar, Charlotte en Benjamin. Ze voelt zich ook nog betrokken bij de drie kinderen van haar ex-vrouw van vóór hun huwelijk. De kinderen zijn om het weekend bij Emma.

"Jaren zat ik niet goed in m'n vel. Mijn ex wist vanaf het begin dat ik me graag als vrouw kleepte, maar was in ontkenning over mijn transgendergevoelens. Zelf dacht ik ze ook nog wel weg te kunnen drukken. Ik zocht kleding uit die zo min mogelijk mannelijk was, met veel kleuren. Twee jaar geleden strandde ons huwelijk, na veertien jaar, en vanaf dat moment ben ik steeds meer als vrouw gaan leven. In het begin nog heel androgyn. Ik droeg make-up, maar had geen behoefte aan borsten. Op den duur kwam het besef dat ik toch echt vrouw was en begon ik de vrouwelijke vormen te missen in mijn uiterlijk.

Dat papa nagellak droeg, viel de kinderen natuurlijk wel op. Voor Benjamin was het in het begin een beetje raar. Nu ik sinds vorig jaar zomer volledig als vrouw leef, is het voor hem duidelijk. Charlotte vindt het leuk, want nu kunnen we samen onze nagels lakken en gaan shoppen. Mijn ex is totaal niet van de make-up, dus dat zoekt Charlotte bij mij.

Achteraf vraag ik me wel af waarom ik mezelf zo lang heb voorgehouden dat ik niet als vrouw kon leven. Ik was bang voor de volgende stap. Maar uiteindelijk reageerde niemand in mijn omgeving geschokt, het plaatje klopt nu. Het is zo'n bevrijding om mezelf te zijn. Als ouder ben ik ook sterker geworden. Voorheen was het mijn ex die eerder ingreep als er iets was met de kinderen, tegenwoordig ben ik minder afwachtend en teruggetrokken. En Benjamin luistert beter naar mij, omdat ik duidelijker ben. Ik ben op mijn plek gevallen." ►





'DAT IS ENG,
HOOR: BIJ SCHOOL
STAAN MET JE
MANNENLIJF IN
VROUWENKLEDING!'

Pat Leijdekker (44, opzichter cultuur-techniek) is getrouwd en heeft drie kinderen: Jeroen (15) en Suzanne (13) uit een vorig huwelijk en Steijn (6) met haar huidige vrouw. Suzanne woont bij haar moeder, de jongens bij Pat. Op haar werk is Pat man, thuis is ze vrouw, maar voor haar kinderen zal ze altijd papa blijven.

"Ik was 38 toen ik besepte dat ik lingeerie niet alleen mooi vond op een vrouwenlichaam, maar dat ik de setjes ook zelf wilde aantrekken. Vóór die tijd had ik die gevoelens niet zo herkend. Ruim een halfjaar later vertelde ik het mijn partner, want het gevoel dat ik vrouw ben, werd steeds sterker. Haar eerste twee vragen waren: 'Blijf je bij me?' (natuurlijk!) En: 'Gaat ie eraf?' (geen idee) Ik liet haar het tasje met dameskleding zien dat ik verborgen hield. Op de stille momenten droeg ik die kleding thuis. Voor ik het wist, pakte mijn vrouw van alles uit haar kledingkast en stond ik dat te passen. In de kerstvakantie van 2011 heb ik het aan de kinderen verteld. Die week hielden we in de gaten hoe de boodschap bij hen landde. Ik heb ze uitgelegd dat ik nog niet wist hoe ver mijn gevoel reikte, misschien leefde ik over een paar jaar wel volledig als vrouw. Op momenten gaf Jeroen zijn grenzen aan: 'Even geen vrouwengedoe meer.' Mijn dochter was nieuwsgierig naar de borstprotheses en priuk. Tegenwoordig haal ik Steijn op van school in kuitbroek en met gelakte nagels. Dat is eng, hoor, op schoolpleinen zijn ouders überpapa's en -mama's. Ga daar dan maar tussen staan met je mannenlijf in vrouwenkleding! Ik was toch bang voor negatieve reacties, dat ik een rare kwibus ben, en de impact daarvan op mijn zoon. Maar Steijn legt het graag uit aan wie het nog niet begrijpt: 'Mijn papa wordt een meisje!'" **11**

TRANSGENDER

★ Een gevoel van onbehagen met het geboortegeslacht heet officieel genderdysforie. Transgender is een paraplueterm voor verschillende mensen met genderdysforie: transseksuelen, travestieten en iedereen die zich niet (enkel) identificeert als man of vrouw. Bron: transgenderenwerk.nl

★ De term transseksueel wordt gebruikt voor transgenders die behoefte hebben aan medische aanpassing van hun lichaam, om het zo (meer) in overeenstemming te brengen met de genderidentiteit die zij voelen. Bron: transgenderenwerk.nl

★ Exacte cijfers over het aantal mensen met genderdysforie in Nederland, zijn er niet. Wel blijkt uit onderzoek dat 1% van de bevolking voelt dat zijn of haar lichaam niet past bij het geslacht. Voor 4% is het gender niet zwart-wit. Het Transgendernetwerk stelt dat 2,3% van de Nederlandse bevolking transgender is. Bron: Rutgers WPF en Conway en Olyslager's

Bron: Rutgers WPF en Conway en Olyslager's

★ Transgenders zijn een kwetsbare groep. Twee derde is eenzaam, 14% is psychisch ernstig ongezond en één op de vijf heeft ooit een zelfmoordpoging gedaan. Bron: SCP 2012

★ Meer weten? Kijk op transgenderenwerk.nl en transgenderenederland.nl.